

Handout

Aflevering 5 – Maatschappelijke- culturele- en demonische verleiding

- **Maatschappelijke verleiding**

In de huidige maatschappij is de Bijbel voor velen een verouderd- en ouderwets boek geworden. De Bijbel is niet meer richtinggevend, wanneer het om de man-vrouw positie, over de heiligheid van het huwelijk- en over ons gezinsleven gaat. De Bijbel leert ons dat Hij de mens *'mannelijk en vrouwelijk'* geschapen heeft. In de huidige gendermainstream wordt deze Bijbelse uitspraak verworpen. Inderdaad, wanneer je niet meer gelooft, dat de Here God ons gemaakt heeft, zul je ook vertwijfeld raken over de identiteit van het leven. Door de huidige rolverwisseling tussen man en vrouw komen kinderen in onzekerheid over hun seksuele identiteit. Meisjes die zich in hun seksuele ontwikkeling niet meer kunnen spiegelen aan de vrouwelijkheid van hun moeder en jongens die zich niet meer kunnen spiegelen aan de mannelijkheid van hun vader komen maar al te vaak in een identiteitscrisis.

Helaas zijn de geldende normen in de huidige maatschappij over het samenwonen vóór het huwelijk, homofilie, abortus, euthanasie, seksuele vrijheid meer richtinggevend dan de Bijbelse normen en waarden. Ook de unieke positie van man en vrouw in het huwelijk, maar ook in de kerk staan ter discussie, waarin men de Bijbel probeert aanpassen aan de huidige normen van de maatschappij. Ook hierin moeten we niet de Bijbel aanpassen aan onze normen, maar behoren wij ons leven te veranderen in overeenstemming met de Bijbelse boodschap!

- **Culturele verleiding**

De laatste tijd spreken we van een grote Godsverduistering in ons land. Voor velen is het godsbeeld veranderd van, bijvoorbeeld een witte- tot een zwarte God of van vader- tot een moeder God. Het godsbeeld is mistig geworden en geworden tot een 'iets'.

Door de opkomst van Oosterse godsdiensten kwamen steeds meer mensen in vertwijfeling of hun god nog wel de enige ware god was. Gaat het in alle godsdiensten niet om één en dezelfde god? In zijn laatste encycliek Fratelli Tutti (allen broeders) pleitte Paus Franciscus in Assisi voor een wereldwijde oecumene!

Tegenwoordig hebben we ook te maken met 'cultuurchristenen', mensen die zich inzetten voor de Joods-christelijke cultuur, maar zelf geen christen zijn.

- **Demonische verleiding**

De Bijbel laat ons in Daniël 10 vs.20 zien dat engelenvorsten een belangrijke rol spelen in de onzichtbare, geestelijke strijd die gaande is. Hier zien we hoe de *'engelenvorst van Perzië en engelenvorst van Griekenland'* hun strijd tegen Michaël, de engelenvorst die voor Israël strijdt, aanbinden. Het gaat hier om de strijd tussen de gevallen engelen (demonen), die bij de opstand van satan tegen de Here God, waarbij hij zichzelf aan God gelijk wilde stellen uit de hemel werden

geworpen, en de engelen die aan de Here God trouw bleven. Over deze strijd gaat het ook in Efeziërs 6 vs.11-12, waarover Paulus schrijft. Het is een onzichtbare strijd die zich in de hemelse gewesten voltrekt en zijn uitwerking op aarde heeft.

- **Vragen:**

1. *Op welke terreinen ziet men de Bijbel vaak als een verouderd boek?*
2. *Noem enkele gevolgen voor de maatschappij als gevolg van het loslaten van de Bijbel?*
3. *Op welke terreinen is de Bijbel richtinggevend in ons leven en benoem deze?*
4. *In hoeverre moeten wij ons leven aanpassen aan de Bijbelse normen en waarden?*